

editie 3 - 2022



# arnulfus nieuws

Als God het wil  
De hartslag van KN  
Uw steun is onmisbaar



# “ALS GOD HET WIL”

Ik betrap mezelf er soms op dat ik graag controle en overzicht heb over situaties. Helemaal als het gaat over zaken waar ik eigenlijk helemaal geen controle over heb. Hoe de toekomst eruit ziet, wat iemand anders voelt, , et cetera. Ik stel mezelf dan duizend vragen waar ik geen antwoord op krijg en voor ik het weet vul ik dingen in. Soms intuïtief en dan blijkt dat later juist maar vaak ook totaal zonder enige grond met het gevaar dat ik er gruwelijk naast zit en ik de grootste drama's al verzonnen en beleefd heb. Ik beseft het steeds beter wanneer ik weer eens in zo'n niet helpende modus verkeer.

Op een gegeven moment was ik een keer klaar met piekeren over bepaalde zaken waar ik toch niet en verzuchtte God: “Als U het wil dan zij het zo. Ik zie het wel!” Het lijkt op de woorden van Maria; “Uw wil zal mij geschieden.” Wat Maria deed en ik dus ook, is het uit handen geven aan God met het vertrouwen dat Hij wel weet wat goed is. Dat je je met liefde en ontzag overgeeft aan Zijn goedheid en trouw. De ervaring leert me dat het een houding is die me verder brengt. Die me laat groeien. Minder controle. Meer vertrouwen. Het maakt me kalm. En dat zie ik ook terug in dagelijkse, schijnbaar onbenullige, zaken. Zoals het in kalmte kunnen afhandelen van deadlines die ik tijdens mijn werkzaamheden voor Arnulfus Stichting en *Katholiek Nieuwsblad* tegenkom.

Het is geen houding die onverschillig maakt maar een houding die het verschil maakt. Het verschil tussen mijn aardse drang naar houvast en mijn hemelse overgave.

Toch blijft het een oefening: “Als God het wil.”

MARJOLIJNE DU MAINE

## Bidden en danken

Bidden is zoeken, is roepen tot God, je legt het in Zijn handen. Het is praten met God en bidden en danken raken aan het hart van het leven van iedereen die met Jezus op weg gaat. Zonder gebed gaat het niet. Bidden geeft hoop, de hoop dat er een weg is die begaanbaar is. Het is het delen van je leven, vol van vreugde en verdriet, met Hem die het Leven is.

### Bid u mee?

Laten we bidden voor de gemeenschap van Jezus Christus, dat het een plek mag zijn waar iedereen welkom is en zich welkom voelt.

Laten we bidden voor mensen die omwille van hun geloof worden vervolgd, apart gezet en buitengesloten.

Laten we bidden voor de Paus en allen die leiding geven aan de Kerk.

Laten we bidden voor Katholiek Nieuwsblad, dat het een duidelijk profetisch geluid mag zijn in een wereld vol tegenstellingen en polarisatie.

Laten wij danken voor alle vrijwilligers en mensen die betrokken zijn bij de plaatselijke kerk en gemeenschap, danken voor hun inzet en betrokkenheid.

Laten we danken voor de mogelijkheid om het geloof te delen en elkaar daarin te steunen en te bemoedigen.



Foto: Ben White

# DE HARTSLAG VAN KN

Met z'n drieën waren ze op bezoek bij Piet Derksen in Oud-Turnhout en presenteerden hun plan voor een katholieke krant. Derksen had kort daarvoor zijn Sporthuis Centrum-aandelen ondergebracht in een stichting voor katholieke evangelisatie en dat was de heren kennelijk niet ontgaan. Toen hij hen na afloop van het gesprek uitzwaaide, twijfelde hij of hij steun moest geven en vroeg mijn mening. "Ik denk dat jij liever een pagina in *De Telegraaf* hebt dan een katholieke krant", was toen mijn antwoord, want ook ik twijfelde. Was er voldoende draagvlak? Zou de opzet voldoende professioneel zijn?

Die pagina in *De Telegraaf* is er nooit gekomen, *Katholiek Nieuwsblad* gelukkig wel. De bijdrage van Derksen bij de start beperkte zich tot een garantie van een half miljoen gulden, bedoeld voor de medewerkers die hun baan zouden verliezen als het initiatief zou mislukken. Als verantwoordelijke voor mediaprojecten bij Derksens stichting Getuigenis van Gods Liefde, heb ik KN van meet af aan van dichtbij gevolgd. Ben zelfs enkele jaren bestuurslid geweest om de overgang van tweemaal per week naar weekblad te begeleiden. Enkele jaren later stelde het bestuur me aan als hoofdredacteur en voelde ik de hartslag van de krant nog beter.

Wat is die hartslag? Vooral in de eerste twintig jaren de hartslag van de Wereldkerk. Die klopte anders dan die van de Nederlandse kerkprovincie. De katholieken die verbonden bleven met Rome, met tweeduizend jaar kerkgeschiedenis, vormden een kleine minderheid. De grote meerderheid waande zich koploper in vernieuwing, het oude had afgedaan. Veel KN-lezers voelden zich alleen, in families die het vertrouwde geloof vaarwel zegden, in parochies waar gewijde en leken-'pastores' heel bewust de kern van het geloof veranderden. Ze voelden zich bedreigd, in de steek gelaten. KN bood een noodzakelijke steun: ze waren niet gek of achterhaald.

Als de krant in de bus viel, gristen de lezers hem eruit. Gauw lezen wat KN te zeggen heeft over de kerkelijke actualiteit, waar toen andere media nog over berichtten, maar dan met een eigen, afwijkend, perspectief. KN was in die jaren een baken, een houvast, een huisvriend.



Veel lezers hadden een sterkere band met de krant dan met hun eigen familie en parochie en waren graag bereid dit initiatief ruimhartig te steunen.

'ZONDER DE STEUN VAN DE  
LEZERS WAS NIET ÉÉN VAN DE  
BIJNA VEERTIG JAAR MOGELIJK  
GEWEEST.'

Gelukkig zijn de tijden veranderd. In de tweede periode van twintig jaar heeft de Nederlandse kerkprovincie zich weer ingevoegd in de Wereldkerk. Een nieuwe generatie priesters stelt God weer centraal en leidt de gelovigen naar de bronnen van ons geloof en van daaruit - iets minder nog - naar onze missie in de wereld. KN heeft een andere rol gekregen. Niet langer: hoe overleef ik in deze tijd van afbraak en verwarring, maar hoe leef ik bewust als katholiek in deze cultuur. Anders, niet minder belangrijk.

Zonder de steun van de lezers was niet één van de bijna veertig jaar mogelijk geweest. KN is daarin uniek: het is niet zozeer een krant van bestuur of redactie, maar een krant van de lezers. Ook zij vormen de hartslag van *Katholiek Nieuwsblad*!

ED ARONS

# ONS WERK IN CIJFERS

Iedere week valt *Katholiek Nieuwsblad* op de mat met heldere artikelen, sprekende teksten, prikkelende columns en scherpe commentaren. KN is een unieke krant in krantenland met een duidelijk katholiek geluid. Maar wat als we kijken naar de cijfers, als we jaarverslagen lezen?

## Enkele globale gegevens

De grootste kostenposten zijn het drukken en verspreiden van de krant en de salarissen. De krant wordt gemaakt door een klein team betrokken journalisten en redacteurs. We zien dat de papierprijs voortdurend stijgt en ook de portotarieven stijgen.

De verdeling van de kosten:	60% salarissen
	17% drukken en verspreiden
	13% redactiekosten
	10% overige kosten

Het aantal abonnees daalt licht en het aantal bezoekers van de website stijgt. Er zijn per jaar zo'n 300.000 unieke bezoekers, waarvan 13% de website meerdere keren bezoekt.

## Onder druk

Het is belangrijk om de kosten in de hand te houden en daarbij te investeren in de toekomst. De website is daar een goed voorbeeld van. Ook zien we dat het aantal abonnees al jaren onder druk staat en dat we de steun van de Arnulfus Stichting hard nodig hebben. Ed Arons geeft in zijn artikel duidelijk aan dat we niet zonder die steun kunnen.

Het is aan het einde van vrijwel ieder jaar spannend of we er in slagen om de touwtjes aan elkaar te kunnen blijven knopen. Die spanning is er dit jaar zeer nadrukkelijk ook. Daarom doen we een appél op iedereen om ons te steunen. Op de valreep van 40 jaar *Katholiek Nieuwsblad* doen we een dringende oproep om te geven. Uw financiële steun maakt het verschil!

## Uniek

KN is in zijn opzet een unieke krant en staat in het midden van de kerk. Juist nu, in onze verwarrende tijd, is het wezenlijk dat er een duidelijk geluid klinkt. Dat de boodschap van het evangelie klinkt tegen de achtergrond van wat er wereldwijd gaande is.

'Ik mis de krant' is iets dat we regelmatig horen als een lezer belt of dat kleine kaartje dat we ontvingen van een lezer 'Hartelijk dank voor KN, iedere week weer kijk ik er naar uit. Ik wens jullie Gods zegen'.

## Hoe kunt u helpen

Steun ons door uw gebed en uw gift, we kunnen en willen niet zonder uw betrokkenheid. Daarom deze oproep om ons te helpen. Dat kan op drie manieren:

- 1 Maak een extra gift over
- 2 Wordt lid van de club van 100
- 3 Neem ons op in uw testament

Met een extra gift helpt u ons direct en heel concreet. Lid worden van de 'club van 100' is iets dat we heel graag willen. We hebben hiervoor een speciale folder waarin staat hoe u de komende jaren via uw bijdrage KN kunt ondersteunen. Investeren in de toekomst kunt u doen door Arnulfus Stichting op te nemen in uw testament. Het is een mooie manier om uw wensen voor KN ook na uw overlijden te realiseren.

Wij gaan graag met u in gesprek als u meer wilt weten over de cijfers, over hoe u het verschil kunt maken en ons kunt helpen. Arnulfus Stichting is er om *Katholiek Nieuwsblad* mogelijk te maken! Helpt u mee?

BERT DE JONG | [info@arnulfus.nl](mailto:info@arnulfus.nl)



# COLUMN

Christenen hebben iets met hoop. Christenen hebben, zoals alle andere mensen, ook iets met angst. Zozeer als hoop mensen in beweging kan zetten, zozeer kan angst verlamvend werken. Vervelend is dat de hoop vaak onder druk komt te staan door de angst. In het bijzonder in onze gedigitaliseerde cultuur waar we het klokje rond om de oren worden geslagen met angst-aanjagende berichten.

Kan de hoop helpen om te gaan met angst? Jazeker.

Het geniepige is dat de schrikaanjagende redenen die de angst influistert vaak heel pertinent zijn. Het gaat over reële problemen. Ze worden met recht en rede genoemd. Ook voor mensen die geloven in God zijn ze zorgwekkend. Alleen, je hoeft er geen angst voor te hebben. Mensen doen hun hele leven immers niets anders dan omgaan met problemen. Daar zijn we goed in.

Christenen hebben hier een bijzondere troef. Die heet hoop. Hoop wil niet zeggen dat God het zaakje gaat klaren in onze plaats. Ook niet dat God ervoor zal zorgen dat die erge dingen die de angst influistert nooit zullen gebeuren.

Hoop wil wel zeggen dat christenen geloven dat het zinvol is de hand aan de ploeg te slaan. Soms tegen beter weten in. God is met ons. Hij laat ons niet in de steek. De ultieme hoeksteen van onze hoop is de verrijzenis van Jezus. Christenen geloven dat liefde en leven sterker zijn dan kwaad en dood. Ook al lijkt alles donker, er komt nieuw licht. Vaak anders en elders dan we zelf zouden willen. Beter.



NIKOLAAS SINTOBIN SJ

## Colofon

Arnulfus Nieuws | 2022 nummer 3

Redactie: Bert de Jong, Gerrij Kleintjens en Marjolijne du Maine

Vormgeving: Ilse van Luik | [www.ilsevanluik.nl](http://www.ilsevanluik.nl)

Foto cover: Phillip Torres

Contact: Lange Putstraat 44, 5211 KN 's-Hertogenbosch | [info@arnulfus.nl](mailto:info@arnulfus.nl)

Bankrelatie: NL09 INGB 0652 7700 88 BIC: INGBNL2A