

editie 2 - 2022



arnulfus nieuws

Wees niet bang
Samen bidden
Anders betalen



HEILSORAKEL - WEES NIET BANG

'Trekt gij door water, Ik ben bij u, gaat gij door rivieren, zij overspoelen u niet. Moet gij door vuur heen, gij zult u niet branden, en de vlammen deren u niet.'

Jesaja 43, 2 (Willibrordvertaling).

Een Bijbeltekst die ik op mijn socials voorbij zag komen. Je kent ze vast: van die wijsheden die vluchtig aan ons voorbij gaan en ons toch even doen stilstaan. Wijsheden uit de Bijbel zijn geliefd. Vele dorstigen laven zich eraan. Op zoek naar directe bemoediging. 'Instant fulfillment'.. om vervolgens weer door te kunnen. Zoek ik in Gods woorden uit Jesaja enkel naar bemoediging? Of durf ik dorstiger te zijn? Durf ik te begrijpen dat ik zoek naar meer waarheid(?)..

Ik pak mijn Bijbel en lees Jesaja 43, 1-7. Deze verzen spreken over het Heilsorakel. Wat is een heilsorakel precies? Is het mijn valkuil dat ik het heil zie als iets wat pas komt als we gered zijn in het hiernamaals; als we leven in het eeuwige licht van God? Het heilsorakel overstijgt de bemoediging die we in ons dagelijks leven nodig hebben voor de aardse zaken. Jesaja laat ons verder kijken. Jesaja laat ons zien dat we bedoeld zijn. Dat we 'gerechtigd' zijn. Dat we geliefd zijn vanaf onze oorsprong tot in onze bestemming. Dat God ons kent, bedoeld heeft en liefheeft. Met ons meeloopt en trouw blijft. Dat we daarom niet bang hoeven zijn. Dat Hij het is die ons strijdbaar maakt als we Hem toelaten. Welk een bemoediging! Want zowel mijn oorsprong, aardse leven als bestemming zijn deel aan mijn heil. In alle facetten is God te vinden en bij mij.

Hij heeft mij in de wereld gebracht en zal mij bij Hem doen thuis komen. In het heilsorakel maakt God Zijn belofte in ons waar. Zo bevestigt God dat ik waarheid van leven ben. Alle dagen.

Ik sla mijn Bijbel dicht en bid: "Jesaja, spreek tot mij en ik zal begrijpen waarom bemoediging voor allen nodig is om ons heil te omarmen."

MARJOLIJNE DU MAINE

Een pelgrimslied

**Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.**

**Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
Nee, hij sluimert niet,
hij slaapt niet,
de wachter van Israël.**

**De Heer is je wachter,
de Heer is de schaduw
aan je rechterhand:
overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.**

**De Heer behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
de Heer houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.**

Psalm 121



'HEER, LEER ONS BIDDEN...'

Bidden wordt wel omschreven als praten met God. Het is voor ons, mensen die Jezus volgen, als ademen. Het gebed draagt je leven, zoals je ademhaling je leven geeft. Jezus leert ons bidden in dat prachtige gebed dat we het Onze vader noemen, Matteus 6. In het evangelie lezen we dat Jezus vaak de eenzaamheid opzoekt om alleen te zijn en tijd te nemen om te bidden. Bidden in de zin van 'met God in gesprek zijn' over je leven, over wat je bezighoudt en raakt. Je brengt je zorgen en je verdriet onder woorden en soms is bidden gewoon stil zijn.

'ZINGEN IS TWEE KEER BIDDEN'

Kerkvader de Heilige Augustinus

Bidden is heel persoonlijk, het gaat over je relatie met God. Bidden kan op veel manieren en op verschillende plaatsen. Het is je leven als het ware openleggen voor Hem die je Heer is. Het vraagt om er tijd voor te maken, de stilte te zoeken. In onze snelle en jachtige samenleving is het soms heel lastig om als het ware rust in je hoofd te krijgen. Het kan je helpen door een psalm te lezen of een tekst van de dag. Samen met anderen bidden – zoals we aan het begin van iedere week doen op het kantoor van KN – is een bron van liefde en zorg voor elkaar, waar dankbaarheid de boventoon voert. Bidden voor elkaar en de wereld om ons heen.

Bidden is ook dankbaarheid uiten, het is ook Hem de eer brengen omdat we weten dat ons leven in Zijn handen is. Lof zij u Christus! Het gebed kan helend en helpend zijn, het vernieuwt je leven en geeft je nieuwe kracht om het leven – met al zijn tegenslagen – aan te kunnen. Hoe goed is het niet om ook gewoon stil te zijn in je gebed opdat God woorden kan geven. Woorden van eeuwig leven. Laten we ons realiseren dat bidden werken is, het vraagt om volharding, om het vol te houden

BERT DE JONG

Heer, geef ons de gave van vrede,
vrede die deze wereld zo hard nodig heeft.
Heer, geef ons de gave van liefde,
liefde voor de kwetsbaren in deze wereld.
Heer, geef ons de gave van geloof en van vertrouwen,
in onszelf, in de ander, in U.
Heer, geef ons de gave van genieten: van de prachtige natuur,
en van ontspanning, in deze tijd van het jaar.
Dank U wel, Heer.

foto: Marina Reich

DE ACCEPTGIROKAART GAAT VERDWIJNEN

Op 1 juni 2023 gaat de acceptgirokaart verdwijnen. Na 46 jaar is het niet meer mogelijk om te betalen met het bekende gele formulier. Dat is niet alleen schrikken, het betekent ook dat wij het anders moeten organiseren.



Wij zijn dankbaar voor uw giften. Sterker nog: we kunnen niet zonder uw bijdrage. U maakt door uw gift mogelijk dat Katholiek Nieuwsblad iedere week verschijnt. Het is bemoedigend te zien hoeveel mensen op deze manier ons werk steunen.

Het verdwijnen van de acceptgirokaart is lastig, want iedereen krijgt ze nog. We zien dat een groot aantal mensen deze acceptgirokaart niet alleen gebruikt als herinnering bij het betalen via telebankieren, maar dat mensen de acceptgirokaart ook opsturen naar de bank. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat de kosten die de bank in rekening brengt voor het gebruik van de acceptgirokaart hoog zijn, € 2,00 tot € 3,00 euro per transactie.

Betaalkenmerk

Op de acceptgirokaart staat altijd een betaalkenmerk van 16 cijfers. Dat getal is belangrijk, omdat daardoor de betaling goed verwerkt kan worden. Gebruik daarom altijd dit betaalkenmerk en vermeld dat bij uw betaling, óók als u betaald via telebankieren.

Alternatief

We gaan met ingang van de volgende Arnulfus mailing al een test doen om een goed alternatief te vinden voor het verdwijnen van de acceptgirokaart. Bij die test zullen we zeker het betaalkenmerk blijven gebruiken. U kunt altijd gebruik maken van telebankieren en natuurlijk ook van het overschrijvingsformulier van uw eigen bank.

Door deze QR code te scannen kunt u ook uw gift overmaken



Wist u dat...

We krijgen soms giften, kleine bedragen, die iedere maand terugkeren. Daar zijn we zeker blij mee en dankbaar voor. Het is alleen goed u te realiseren dat er door u en door ons bij iedere gift bankkosten moeten worden betaald. Soms gaat een gift bijna helemaal 'op' aan de bankkosten en daarvoor hebt u het niet gegeven. Bij kleinere bedragen, € 10,00 of lager, is betalen per kwartaal handiger en dat geeft veel minder kosten voor u en voor ons.

Iedere vraag een antwoord

Uw vragen kunt u altijd kwijt op info@arnulfus.nl. Wij proberen dan zo spoedig mogelijk te reageren en u op die manier te helpen.

BERT DE JONG

Uw nalatenschap opent de weg naar de toekomst

Door de Arnulfus Stichting op te nemen in uw testament laat u iets na waardoor het katholieke geluid, het goede nieuws, gehoord en gelezen blijft worden. Het kan voldoening geven omdat het hoort bij uw leven.



CNS Photo - Paul Haring

We staan voor een geweldige uitdaging om het goede nieuws blijvend op een inspirerende en eigentijdse journalistieke manier te verwoorden. Uit persoonlijke reacties merken we dat het zetten van deze stap vaak wordt gezien als een vervulling van een diepe wens voortkomende uit een hartelijk persoonlijk geloof in Jezus Christus.

“Vaak is dat iets waarbij we het gevoel hebben dat het later nog wel kan, maar: later begint vandaag.”

COLUMN

De zomer is veruit mijn geliefkoosd seizoen. Ik kijk er elk jaar naar uit. Als in september de temperatuur begint te dalen, word ik daar niet blij van. Waarom houd ik zo van de zomer?

Voor mij is zomer synoniem van zon, en dus van licht en warmte. Ik houd van die lange, heldere dagen. Ik vind het heerlijk de zon te voelen op mijn huid en haar zachte gloed mijn lichaam binnen te laten komen. Dat maakt me blij en energiek.

Bij zomer hoort voor mij ook natuur. Het hele jaar door woon ik in de grootstad. Ik heb er nauwelijks contact met de natuur. In de zomer lukt dat wel. Planten, bomen, bossen, vlinders, vogels, vissen, bergen, zee en ook het heelal waar sterren in fonkelen. Ze maken me rustig. Ik kan me dankbaar voelen voor die schoonheid.

Zomer betekent ook dat ik meer tijd heb om dierbaren op te zoeken. Niet om grootste dingen te doen. Gewoon samen zijn, daar houd ik het meest van. Bijpraten, lachen, wandelen, samen genieten van het leven.

De heilige Ignatius van Loyola leert hoe je God kan ervaren en liefhebben in alle dingen. De zon, de natuur en wij mensen komen voort uit Zijn liefde. De zomer is voor mij een tijd waarin de eucharistie een bijzondere plaats inneemt. Eucharistie betekent dankzeggen. Danken heeft te maken met het je bewust worden van de genade die God overvloedig geeft. Ook en vooral in de kleine, gewone dingen van het leven. De zomer is voor mij een leerschool in leven. Met God en dankzij God.



NIKOLAAS SINTOBIN SJ

Colofon

Arnulfus Nieuws | 2022 nummer 2

Redactie: Bert de Jong, Gerrij Kleintjens en Marjolijne du Maine

Vormgeving: Ilse van Luik | www.ilsevanluik.nl

Foto cover: Melissa Askew

Contact: Lange Putstraat 44, 5211 KN 's-Hertogenbosch | info@arnulfus.nl

Bankrelatie: NL09 INGB 0652 7700 88 BIC: INGBNL2A