

COLUMN

Mijn moeder overleed meer dan 20 jaar geleden aan de vreselijke ALS. De laatste letters die ze met onze hulp op een alfabetkaart aanwees waren MERCI. Deze reactie ontving ik enkele dagen geleden op een blogje dat ik schreef over dankbaarheid. Ik werd er stil en blij van. Ook dankbaar. Wat een genade als je, na wat ongetwijfeld een lange lijdensweg was, je aardse leven zo mag eindigen. Wat een toegangsdeur naar de volheid van leven.

Dankbaarheid is niet iets waar je zomaar voor kiest. Het is een genade die je ontvangt. Je kan er aan meewerken. Oefening baart kunst. Dat geldt in het bijzonder voor het gebed dat dankbaarheid heet. Danken betekent dat je Gods werkzame aanwezigheid weet op te merken. Dat je in de hectiek van het leven steeds weer aandacht geeft aan wat je blij, vertrouwd of energiek maakt en dat in verband brengt met de Bron van alle leven.

Wie hier een gewoonte van maakt leert ook kleine rimpelingetjes van dankbaarheid op het spoor komen. Die zijn belangrijker dan grote opstoten. Om de eenvoudige reden dat ze zich veel vaker voordoen. Vele kleintjes maken groot.

Dankbaarheid heiligt het verleden en wijst de weg naar de toekomst. Immers, doorheen die kleine maar talrijke speldenprikjes kan je het nieuwe van God op het spoor komen. Dankbaarheid wijst aan waartoe Gods genade uitnodigt. Dat is vaak anders dan we zelf hadden verwacht of gehoopt. Steeds beter.



NIKOLAAS SINTOBIN SJ

Colofon

Arnulfus Nieuws | 2022 nummer 1

Redactie: Bert de Jong, Gerrij Kleintjens en Marjolijne du Maine.

Vormgeving: Ilse van Luik | Vatican Media

Foto's: CNS/Paul Haring

Contact: info@arnulfus.nl

Bankrelatie: NL09 INGB 0652 7700 88 BIC: INGBNL2A



arnulfus
nieuws

Verwondering
Heiligverklaring
Dankbaarheid



Verwondering

Verwondering is een genadegave van God. Het is de intieme en unieke verbondenheid tussen mens en God die zich werkelijk laat kennen. Een verwondering kan je overvallen. Je kunt een verwondering niet oproepen of sturen. Ineens is ze daar! Als een warme gloed, een zinding, een traan die spontaan vloeit. Het is een kort moment waarop we ons intens bewustzijn van vreugde en vrede.

Verwondering veronderstelt dat we open ontvangen; dat we open staan voor wat God ons wil geven. Verwonderen hoort bij de ervaringen van alle dag en toch is ze uniek. Met *Katholiek Nieuwsblad* willen we open staan voor alles wat ons mensen bezighoudt vanuit een openheid voor God die ons de verwondering geeft. Een antwoord op ons hopen.

Laten we vreugdevolle mensen zijn vol vertrouwen en hoop. God vraagt ons om eropuit te gaan! Te ontmoeten en open te staan; ons te laten verwonderen. Hem nog beter te leren kennen in de ervaringen en uitdagingen van onze tijd.

MARJOLIJNE DU MAINE



TITUS BRANDSMA, EEN HEILIGE VOORSPREKER VAN DE KATHOLIEKE JOURNALISTIEK

"Titus is van ons", hoorde ik de Friese pelgrims zeggen, die net als ik aanwezig waren bij de heiligverklaring van Titus Brandsma op een uitgelaten Sint-Pietersplein op zondag 15 mei 2022. "Nee, Titus is van ons", zeiden de Ossenaren. "Van ons", voegde de mensen uit Boxmeer er aan toe, net als de pelgrims uit Nijmegen, "van ons" zeiden ook de aanwezige karmelieten... Kortom: Titus Brandsma is een beetje van ons allemaal.

Ook van "ons, katholieke journalisten", voegde ik er aan toe. In ons speciale Titus-themanummer (KN 20) schreven wij een open brief aan paus Franciscus om Brandsma patroonheilige van de journalisten te maken.



We wachten nog op antwoord van de paus, maar de actie is nu al een succes: alleen al het feit dat we bijval kregen van vele tientallen journalisten van over de hele wereld, stemt mij dankbaar.

Het bevestigde mij in de overtuiging dat katholieke journalistiek er mag zijn, er moet zijn, juist ook vandaag. De missie van Arnulfus Stichting is relevanter dan ooit: steun bieden aan katholieke journalistiek in het spoor van de heilige Titus Brandsma. Steunt u die missie? Bid dan mee, op voorpraak van "onze" Titus, en geef aan Arnulfus Stichting!

ANTON DE WIT